

BAUNEVANGEN GENNEM 44 ÅR

- VED JØRGEN ANDERSEN -

Fra min 2-værelses lejlighed i Hvidovreparken, kunne jeg i 1946 se køerne gå og græsse på den mark, der i løbet af 1949/50 blev til rækkehusbebyggelsen "Baunevangen" og næsten intetanende, at mine næste 4 1/2 årtier skulle tilbringes der, fortalte en beboer mig.

Ved indflytningen, udgjorde huslejen kr. 137,00 pr. måned + varme og indskuddet kr. 1.467,00 og det var mange penge dengang, derfor nødsagedes KAB også til, at udleje en del af boligerne til ægtepar uden børn.

Der var mange besværligheder med KAB, derfor dannedes den 22. februar 1951 lejerforeningen "Baunevangen". En hel del af vore nuværende beboere, har været med fra indflytningens start og fra at være et børnerigt område - i en enkelt boligblok med 9 boliger, var der 24 børn, i dag kun 2 - er vi nu et pensionistkvarter, men generationsskiftet, er i gang. De fleste tilflyttere kommer fra afdeling "Friheden".

Det sociale liv og samvær i afdelingen, etableredes først rigtigt den 3. juni 1981 - bortset fra den årlige fastelavnsfest - hvor afdelingen afholdt en pensionistskovtur. Derefter fandt nogle mennesker sammen og ved hjælp af et engangstilskud fra HKB, opstartedes en bankoklub i afdelingen og siden har vi hvert år... arrangeret skovtur... for vore ældre - betalt af overskuddet fra spillene.

I 1973 forsøgte i samarbejde med Hvidovreparken, at etablere et beboerhus med selskabslokaler, men forslaget forkastedes i Baunevangen.

Men endelig... i august 1985 fik vi et beboerhus på 55 m² indeholdende 2 kontorer, køkken, toilet med brusekabine (til ejendomsmesteren) og et mødelokale på 25 m². Straks dannedes både en

ældre- og dartklub og meget hurtigt konstateredes, at lokalet var for lille.

I 1989 vedtog beboerne en udvidelse af huset på 60 m² for en udgift af kr. 431.274,00... mod en mindre huslejestigning på kr. 10,00 pr. måned. Efter tilskud fra Landsbyggefonden og et overskud på afdelingens driftsregnskab, var stigningen betalt indenfor eet år.

Klubbernes antal og samværet eksploderede og samtidig, blev lokalerne tilgængelige for beboerne til en billig penge.

Den 7. august 1990 fejrede afdelingen 40 års jubilæum med 222 deltagende beboere i et stort telt og afdelingsbestyrelsens gave til beboerne - en flagstang - betalt af en kreditforening, indviedes ved en flaghejsning i overværelse af de fremmødte beboere og mens vi sang... Der er ingenting der maner... gled vort smukke dannebrog til tops.

Vi er måske stadig et lille landsbysamfund, beliggende i en grøn enklave - hvor klublivet og afdelingen fungerer på beboernes præmisser - og det er nok så vigtigt - og, at vort samarbejde med KAB-Bygge- og Boligadministration, via vor forretningsfører og inspektør, fungerer tilfredsstillende.



Indvielsen af flaget.